

De Heertjes van Pekel



De Heertjes zijn in hun element tussen uw gasten om de boel eens lekker op stelten te zetten!

Hun straat- en volksmuziek wordt gespeeld op accordeon, gitaar, contrabas en percussie. Daarnaast enkele exoten als doedelzak en jug. Het vermaken van de mensen is echter minstens zo belangrijk als de muziek.

Gekleed in aftandse “Dickens-look” spelen zij in drie uur vier maal een half uur. Zij werken ambulant en brengen hun muziek dus direct bij u aan tafel.

Na afloop van het optreden worden deze vier ongetrouwde broers weer door het busje naar het instituut teruggebracht. Wij garanderen echter dat uw gasten niets onaangenaams wordt aangedaan!